

Pilgrimsvandring 12. september 2015

## Pilgrimsvandring

Lørdag den 12.9.2015 deltog jeg i pilgrimsvandringen for Tryggevælde provsti.

Vi var inviteret til en tur hvor det spirituelle, kombineret med kroppes træthed, sang og samvær med andre skulle være elementerne for dagen.

Vi mødtes kl. 8 i Haslev Kirke, og efter en kort orientering og andagt gik turen mod Bråby. Det småregnede da vi kom ud af Haslev Kirke, men humøret og optimismen for dagen var høj. I Bråby Kirke blev vi mødt af følgebilen, som trofast dukkede op flere gange i løbet af dagen, her var der formiddagskaffe og dejlige hjemmebakke boller. Fra Bråby gik det mod Vester Egede Kirke, nu regnede det til gengæld temmelig meget, med humøret forblev højt. Den smukke tur gennem skoven ved Villa Galina var ret våd, men vi spiste frokost i tørvejret i det fine madpakkehus bag Vester Egede Kirke. Tørvejret var kommet for at blive, og regntøjet blev efterhånden pakket væk.

Fra Vester Egede havde vi det lange stræk med bl.a. en fantastisk smuk tur gennem skoven ved Sparresholm til Everdrup Kirke. I de hyggelige lokaler ved Everdrup Kirke drak vi kaffe, med hjemmebakke kage, som følgebilen havde tryllet frem til os.

De sidste 5 km. fra Everdrup til Snesere Kirke var der nogen af os som syntes var vel lange, men vi klarede det.

Det var en gåtur på ca. 25 km. og man var godt brugt, men opfyldt af dejligt oplevelser.

Sognepræst Solveig Ståhl-Nielsen havde en dejlig måde at koble andagter, sang, stilhed og eftertænksomhed sammen på.

Turen var meget fint tilrettelagt, vi gik meget lidt på asfaltveje, og fik set den sjællandske natur fra sin absolut smukkeste side.

Følgebilen, som jeg har nævnt et par gange, var et helt kapitel for sig selv. Hver gang jeg nåede til det punkt, hvor jeg ikke syntes, at det var sjovt at gå længere, så dukkede den op ved et vejkryds og medbragte: kaffe, boller, frugt, bolsjer, en øl til frokost mv.

Det var første gang jeg deltog i provstiets pilgrimsvandring, men ikke sidste gang. Det var en meget positiv oplevelse, der var en rigtig god stemning blandt de ca. 30 deltagere.

Jeg har stor ros til planlægningsgruppen for et godt arrangement, jeg håber, at I vil fortsætte, for jeg glæder mig allerede til næste år.

*Inger Christiansen, Hylleholt*





Skrevet af Inger Christiansen

## Kontaktoplysninger

Hylleholt Kirke - Kirkekontor  
Telefon: 56 71 60 83 / 24 66 89 77  
Email: [boho@km.dk](mailto:boho@km.dk)

---

2017 © Hylleholt Kirke - Kirkekontor. Alle rettigheder forbeholdes.

Webmaster