



### Godnathistorier 21. september 2015

I dag havde Pia medbragt et stort syltetøjsglas, en pose med store sten, en med mindre sten og en bøtte med grus i sin kurv ! Det er altid spændende, hvad der er i den kurv, men først skulle vi synge en høstsalme, "Nu falmer skoven trindt om land", da vi jo sidste søndag havde høstgudstjeneste i kirken for at takke for årets høst.

Men hvad med stenene og glasset? Jo præsten bad børnene forsigtigt lægge så mange store sten, de kunne, ned i glasset. Kan der være mere i glasset? Jo, der kunne godt være lidt af de mindre sten også og tilsidst kunne der alligevel være noget grus også. På den måde forklarede Pia om, hvordan de store sten var alt det største i livet, kærlighed, omsorg, varme og mad hver dag og de mindre sten var alt det andet, vi nødtigt vil undvære, fjernsyn, computer og cyklen måske, mens gruset var alt det "hyggelige" – fredagsslikket, samlemærkerne, legetøjet og alle de mange ting, vi tager som en selvfølge.

Vi skal huske, at få plads til de "store sten", før vi fylder livet med en masse ligegyldige ting. Jeg tror godt, børnene kunne følge tankegangen – en af de mindre piger formulerede det endda sådan, at Pia blev helt overrasket og sagde, "ja, det var lige det, jeg mente".



Derefter sang vi, "Du gav mig, o Herre en lod af din jord" og efter Fadervor sluttede vi som altid med, "Du som har tændt millioner af stjerner".

Og så var der spisning for de, der havde tilmeldt sig.

## Kontaktoplysninger

Hylleholt Kirke - Kirkekontor  
Telefon: 56 71 60 83 / 24 66 89 77  
Email: boho@km.dk