



Godnathistorier 30. maj 2016

Meget passende til det fine sommervejr i dag, handlede godnathistorien om vandmænd.

Efter velkomst og salmen *Det dufter lysegrønt af græs*, fortalte Pia præst om en familie, der skulle holde sommerferie ved Vesterhavet. Mens forældrene pakkede ud legede de 3 piger, men til spisetid kom den yngste på 7 år ikke som aftalt, så fa'ren gik ud for at lede efter hende. Hun vidste godt, at hun ikke måtte gå ned til havet alene, men alligevel fandt han hende dernede travlt optaget af at bære strandede vandmænd ud i vandet, så de kunne svømme igen. Hun forklarede, at hun godt vidste, at hun ikke kunne redde alle vandmændene, men det endte med, at fa'ren hjalp hende med at flytte så mange, som de syntes, de orkede.

Fortællingen viste det samme som den, hvor Jesus sad ved Tempelpladsen og så på, hvordan de rige gjorde meget ud af at vise, hvor meget de lagde i Tempelbøssen, mens en fattig kone stille gik hen og lagde den eneste mønt, hun ejede, i bøssen. Da sagde Jesus *Den der giver alt hvad hun har, giver mere end de rige*.

Og det er jo det, det handler om, at hjælpe andre – både vandmænd i nød og medmennesker - så godt vi kan. Vi har alle lidt at give af.

Efter 2 vers af en lidt nyere salme *Du gode Gud – jag frygten væk* blev der bedt fadervor og lyst velsignelsen og så sluttede vi som sædvanlig med *Du som har tændt millioner af stjerner*.

Skrevet af Vera Bisp

Kontaktoplysninger

Hylleholt Kirke - Kirkekontor
Telefon: 56 71 60 83 / 24 66 89 77
Email: boho@km.dk