

Godnathistorier 5. september 2016

Så nærmer efteråret sig og Pia – præst – fortalte om høstgudstjenesten på søndag, hvor vi takker for alt det, vi har høstet både på markerne og i haverne.

Men engang for længe siden, var der en bondemand, der ikke var glad, selvom hans lader var fulde af korn. Han fik at vide, at der var en by, hvor der var både et glædens hus og et sorgens hus, men han måtte ikke gå ind i glædens hus, før han havde været i sorgens hus.

I sorgens hus så han et veldækket bord, men de, der sad rundt om det, var magre og så elendige ud. Det undrede ham, indtil han så, at de kun måtte spise med nogle lange tynde pinde og så kunne han godt se, at de umuligt kunne få mad ind i munden med så lange pinde.

Da han gik ind i glædens hus, så han velnærede og glade mennesker – de havde nemlig fundet ud af at arbejde sammen om at række maden for enden af de lange spyd til hinanden, så alle fik nok at spise. Nu forstod han, hvor meget det betød, at man hjalp hinanden og var søde og rare.



For at gøre det lettere at forstå, havde Pia en lille dug med og en tallerken, hvor hun hældte en rulle vingummi ud, og så fik hvert barn en "spisepind", der var sat sammen af 4 grillspyd!

Den var rigtig lang og man måtte kun holde yderst i enden af den. Så var det om at fange en vingummi og række den over til en anden, da man umuligt kunne få den op til sin egen mund. Heldigvis var der så andre, der rakte deres "fangst" over til en selv.

Det var da til at forstå – at samarbejder man og tænker på andre end kun sig selv, bliver man glad – og mæt!

Vi sang naturligvis også – "Spænd over os dit himmelsegl" og " Du gode Gud - jag frygten væk". Bad Fadervor og lyste velsignelsen før "Du som har tændt millioner af stjerner" sluttede en hyggelig og lærerig godnathistorie af.

Og så var der spisning i Hylleholt Sognehus! (Hvor man ikke behøvede at bruge pinde).

Skrevet af Vera Bisp

Kontaktoplysninger

Hylleholt Kirke - Kirkekontor
Telefon: 56 71 60 83 / 24 66 89 77
Email: boho@km.dk